

"Ik heb alles gedaan wat ik kon om mijn zoon te redden"



10/12/'08 De verdediging van Gerry Mossoux toverde gisteren een figuurlijk konijn uit haar hoge hoed. Waar een Luikse psychiater maandag in de Tongerse assisenzaal nog bij hoog en bij laag beweerd had dat Mossoux een ongeneeslijke psychopaat was, luidde gisteren een totaal andere klok: "Het is heel goed mogelijk dat Gerry heel even de realiteit verloren is, en toen zijn tante geslagen heeft", zo oordeelde forensisch psychiater Lieve Dams.

Het moet gezegd, erg tevreden was raadsman Bert Partoens niet toen hij het verslag onder ogen kreeg dat de Luikse gerechtspsychiater Schouteden na een kort onderzoek opgesteld had over zijn cliënt. Want daaruit bleek, kort samengevat: Gerry Mossoux is een onbehandelbare psychopaat.

Reden voor de advocaat van Mossoux om ook elders zijn licht te gaan opsteken. Waarop Gerry meer dan zeven uur lang met allerlei testen en vragenlijstjes bestookt werd door forensisch psychiater Lieve Dams en psychologe Anneke Millen.

ADHD

Dams' conclusie was uiteindelijk duidelijk: Gerry Mossoux is zeker geen psychopaat. "Een echte psychopaat had mij al twintig keer opgebeld om te horen hoe het met de resultaten van het onderzoek gesteld was. Dat heeft hij niet gedaan."

"Voor mij is de ADHD, waaraan hij als kind al leed, de drijfveer. Al zijn hele leven is het onrustig in zijn hoofd en zijn lijf. Dat probleem heeft geleid tot de drugsverslaving, en de verslaving uiteindelijk tot de feiten. Waarschijnlijk is hij door de speed in een psychose beland. Mogelijk heeft hij op dat ogenblik heel even de realiteit verloren en dan de slagen toegebracht. Dat hij geen emoties toont? Dat is typisch voor mensen met een autismespectrumstoornis. Die kunnen geen emoties tonen. Of het nu over het weer gaat of een moord. Daarover vertellen ze op dezelfde wijze."

Afsluitend had psychiater Dams nog een stevige uitbrander in petto: "Hadden de artsen indertijd de kans gekregen om Gerry te helpen, dan was dit nooit gebeurd. Heel veel mensen hebben hun verantwoordelijkheid niet opgenomen voor deze jongen. Maar ik zal er persoonlijk voor zorgen dat hij de juiste behandeling krijgt in de gevangenis."

Verminkt

Even later mochten de gerechtsdokters hun verhaal doen, aan de hand van bijzonder confronterende foto's, genomen tijdens de lijkschouwing. Mossoux liet het hoofd zakken. Hij weigerde naar de beelden te kijken van het met talrijke hamerslagen verminkte hoofd van slachtoffer Jeanine Renson.

“Er zijn ten minste veertien slagen toegebracht met een stomp voorwerp, een hamer”, legde dokter Vanparijs uit. “Mevrouw Renson is overleden aan de gevolgen van een meervoudig schedeltrauma, met dodelijke open verwondingen van de hersenstructuren. Daarbovenop kwam een terminale verstikking door het inademen van bloed afkomstig van de hersenletsels.”

Papa

En dan was er de papa van Gerry. Roger Mossoux had er naar eigen zeggen alles aan gedaan om zijn zoon opnieuw op het rechte pad te krijgen, weg van de drugs.

“Vier keer heb ik hem laten colloqueren. De laatste keer is hij veertig dagen opgenomen. De dokter stelde voor om hem nog drie maanden langer daar te houden, omdat hij nog niet klaar was om opnieuw als vrij man rond te lopen. Maar de vrederechter zei dat ze hem moesten laten gaan. Ik denk dan: je luistert toch naar een arts, niet naar iemand die aan de drugs verslaafd is. Daar zit voor mij evenveel schuld.”

Vervolgens, snikkend: “Wat Gerry gedaan heeft, is bijzonder spijtig, maar ik ben er zeker van dat hij dat niet met opzet of met voorbedachten rade gedaan heeft.”

Vandaag vervolg van de getuigenverhoren.

Jan-Roel DRIESSEN