

Levenslang voor oudermoordenaar

Levenslang. Hasselaar Philippe Loodts (35) heeft de zwaarste straf gekregen voor de moorden op zijn vader Francis en moeder Jacqueline Vandebriel. Openbaar aanklager Björn Backx zag geen verzachtende omstandigheden. De assisenjury ook niet.



VAN ONZE ASSISENVERSLAGEGEVER
WILLY DE BUCK

Philippe Loodts heeft het altijd goed kunnen uitleggen en hij is dat niet verleerd in de gevangenis. 'Telkens opnieuw zie ik die beelden. Ik vraag me elke dag af hoe ik verder moet met mijn leven. Dat is allesbehalve gemakkelijk', zei hij tegen zijn familie alvorens de jury zich terugtrok. Alsof zijn broer, zijn ooms en tantes het veel gemakkelijker hebben.

Loodts kreeg zelfs een krop in de keel toen hij het over zijn broer Frédéric had. 'Hij kwam me opzoeken in de gevangenis. *Als ik je betrap op nog één leugen, dan bezoek ik je nooit meer*, zei hij. Daarom zeg ik tegen Frédéric: ik doe mijn best om aan mezelf te werken, om niets doms meer te doen en mijn verantwoordelijkheid te nemen.'

De advocaten van de broer en de ooms en tantes van Loodts moesten daar om lachen. 'Weet ge wat zijn maandelijkse budget is in de gevangenis? 450 euro. De helft komt van zijn broer en dertig procent verdient hij met werken. Maar wat doet hij met dat geld? Dertig euro gaat naar schuldaflossing en 130 euro naar tv, dvd's, boeken en tijdschrif-

ten. De *Ché* en *P-Magazine*. Hij is nog altijd even koopverslaafd', zei advocaat Jan Swennen.

Droomwereld

Op een oudermoord staat levenslang. Met of zonder voorbedachtheid, het maakt niets uit. En toch wilden de advocaten van de nabestaanden bewijzen dat Loodts al dagen met een moordplan rondliep. 'Hij had zijn liefde beloofd dat hij haar met de wagen zou oppikken voor een verwenweekendje. Maar hij had geen wagen. Zijn vader wel, maar die zou hem in geen honderd jaar de sleutels geven. Dus moest hij dood', zei advocaat Swennen.

HIJ HEEFT ZIJN OUDERS DOODGESLAGEN OP DE PLAATS WAAR ZE HEM VERWEKT HEBBEN

Advocaat Bert Partoens



'Hij zat verstrikt in zijn eigen web van leugens', zei advocaat Bert Partoens. 'Er is die nacht of die morgen geen enkele discussie geweest. Loodts heeft zijn ouders in hun slaap verrast. Hij heeft hen doodgeslagen op de plaats waar ze hem verwekt hebben. Iedere trede op de trap naar boven was een seconde van voorbedachtheid.'

Jan Swennen gooide daar nog een Chinees spreekwoord te-

ASSISEN LIMBURG OUDERMOORD

- Philippe Loodts slaat in december 2009 zijn belde ouders dood met een houten paal in hun slaapkamer.
- Na de moord ging hij uit met zijn vriendin.
- Hij keerde later terug om de lichamen van zijn ouders te verbranden.

genaam. 'Verstandige mensen eisen alles van zichzelf, dwaze mensen eisen alles van anderen', zei hij.

Zijn collega Lore Gijsselaers ging daarop door. 'Loodts heeft de enige mensen die hem liefhadden vermoord', zei ze. 'Zijn grootheidswaan en hebzucht kenden geen grenzen. Parasiterend op zijn omgeving heeft hij voor zichzelf een droomwereld vol weelde gecreëerd. Het is waar dat zijn vader zich behoorlijk kon opwinden over zijn hopeloze spijzucht. Hoe zou je zelf zijn als er telkens nieuwe schuldeisers komen aanbellen. Plus deurwaarders.'

'Loodts zegt dat hij de verwijten van zijn vader niet meer aankon. Dat zijn emmer vol was. Wat moeten zijn ouders dan zeggen? Het was niet vader Francis die zijn zoon ambeteerde, het was Philippe die zijn vader telkens weer in de gordijnen joeg. En toch bleven zijn ouders hem steunen.'

'Een kil nest'

De advocaten van Philippe Loodts gingen daar zwaar tegenin, zonder de nagedachte-nis van de vermoorde ouders nog te sparen.

'Iedereen zegt dat Loodts een nooit, v
verwend kind was, maar zijn alles. M
ouders hadden hem beter wat lippe v
meer liefde gegeven. Want hij capacit
komt uit een kil nest. Een gezin wachti
van weinig emoties en veel cre kreeg h
deautjes. Mensen die tegen elke der ver
prijs de schijn van een perfect kleiner
gezinnetje wilden ophouden', Het wa
zegden Michiel Kelecom en Goe- volliiep
le Severijns. vader l
'Toen hij twaalf was, trapte zijn cember
moeder het af, maar na een paar slinger
maanden stond ze daar terug. emmer
Niet voor haar man of Philippe, maar enkel voor zijn jongere broer Frédéric. Zo liet ze hem verstaan. Dat is de reden waarom hij later zo verstikkend was in zijn relaties: hij kocht aandacht en vriendschap, uit schrik dat iedereen hem zou verlaten. Zo als zijn moeder.'

'Vader Francis dan. Die was er

